

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΑΤΥΠΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΑΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ



ΜΕΞΙΚΟ
2014-

Απριλίου 2015

Εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα της τράπεζας Santander

Επικοινωνήθην από κάποια γωνιά του Μεξικού:

Περασμένα μεσάνυχτα...γεννιέται η μαύρη φωτιά...

Στις 12 Απρίλη του 2015, περίπου στις οχτώ το βράδυ, τοποθετήσαμε έναν εμπρηστικό μηχανισμό σ'ένα υποκατάστημα της τράπεζας Santander επί της οδού Φερροκαρρίλ Χιντάλγκο, γωνία με Νεσαουαλκόγιτσιλ, που εξερράγη επιτυχώς προκαλώντας φθορές στο κτήριο.

Αυτή είναι μια πράξη αλληλεγγύης στις και στους απαχθέντες από τα κράτη, όποιο όνομα κι αν έχουν αυτά. Ειδικότερα, είναι μια πράξη αλληλεγγύης στον αγώνα των αναρχικών κρατουμένων στην Ελλάδα που διεξάγουν απεργία πείνας. Από δω πέρα τους λέμε: είμαστε παρούσες συντρόφια.

Πρόκειται, τέλος, για μια πράξη αλληλεγγύης στα φυγόδικα/φυγόποινα συντρόφια, μιας και γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το μονοπάτι. Από εδώ και πέρα τους λέμε: Συντρόφια, τα τείχη που μας χωρίζουν θα πέσουν!

Λευτεριά στους Φερνάντο Μπάρσενας, Αμπραάμ Κορτές και Λουίς Φερνάντο Σοτέλο!

Φωτιά στις φυλακές!

Γιατί η αναρχική αλληλεγγύη δεν είναι μόνο λόγια!

Λούπε η Καμελίνα

Πυρήνας διάχυσης του Άτυπου Φεμινιστικού Κομάντο Αντιεξουσιαστικής Δράσης

μετάφραση: contra info

*

Ιούνιος 2015

Επίθεση σε γραφεία της SEDATU

Περασμένα μεσάνυχτα...

Μαύρος Ιούνιος. Κατά τις τρεις τα ξημερώματα της 6ης Ιούνη του 2015 τοποθετήσαμε εκρηκτικό μηχανισμό φτιαγμένο με βάση δυναμίτη που εξερράγη επιτυχώς στα γραφεία της SEDATU (Γραμματείας Αγροτικής, Χωροταξικής και Αστικής Ανάπτυξης) επί της λεωφόρου Ρεβολουσιόν, σχεδόν στη συμβολή με την οδό Ρίο Μιξκοάκ, στην Πόλη του Μεξικού. Η έκρηξη κατέστρεψε την μπροστινή τζαμαρία του κτηρίου.

Στο Μεξικό, η εν λόγω Γραμματεία - αν και με ποικίλα ονόματα - είναι υπεύθυνη για το επισφράγισμα της μετατροπής της φύσης και της γης σε εμπόρευμα, καθιστώντας ως νόρμα την ανέχεια και τη βία προς όφελος της διαδικασίας συσσώρευσης κεφαλαίου. Γι' αυτό επιλέξαμε να επιτεθούμε εναντίον αυτού του συμβόλου, μιας κι αυτή τη στιγμή στο Μεξικό όλη η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από τις επικείμενες εκλογές, όπου στην τελική όποιος βρεθεί "από πάνω" μπορεί να το κάνει μόνο εάν υπάρχει κάποιος διατεθειμένος να υπακούσει, μόνο εάν υπάρχει κάποιος διατεθειμένος να είναι "από κάτω". Εμείς δεν υπακούμε, δεν είμαστε από κάτω, εμείς μιλάμε από την μπάντα της φούριας και της οργής.

Εμείς εφορμούμε μετωπικά.

Είμαστε ένα σύνολο από μάγισσες ενωμένες σε αναρχικούς φεμινιστικούς εξεγερσιακούς πυρήνες συγγένειας. Δεν έχουμε καμία σχέση με καμιά άλλη ομάδα. Γεννηθήκαμε ως ομάδα στις 25 Αυγούστου του 2014, όταν πυροδοτήσαμε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε γραφεία του Κόμματος Εθνικής Δράσης (PAN) στην Πόλη του Μεξικού και τοποθετήσαμε έναν ακόμα στην εκκλησία του Λορέτο στο ιστορικό κέντρο της ίδιας πόλης. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι.

Μια χαρά μήνας είναι ο Ιούνιος, έχει και τριάντα μέρες...

Καταγγέλλουμε επίσης τον τόσο ποταπό τρόπο με τον οποίο τα μέσα επικοινωνίας αποσιωπούν την επίθεση και την αντίσταση.

Αλληλεγγύη στα αιχμάλωτα συντρόφια σε Χιλή, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία. Εδώ είμαστε, συντρόφια. Αλληλεγγύη στους συντρόφους Μάριο Λόπες και Κάρλος Λόπες. Εδώ είμαστε, σύντροφοι.

ΜΗΝ ΨΗΦΙΖΕΙΣ, ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ.

*Λούπε η Καμελίνα
Πυρήνας διάχυσης του Άτυπου Φεμινιστικού Κομάντο Αντιεξουσιαστικής Δράσης*

μετάφραση: contra info

*

Δεκέμβρης 2015

Εμπρηστική επίθεση σε καθολική εκκλησία – Για έναν Μαύρο Δεκέμβρη

Περασμένα μεσάνυχτα...

Μαύρος Δεκέμβρης. Στις 23 Δεκέμβρη του 2015 τοποθετήσαμε έναν εκρηκτικό μηχανισμό κατασκευασμένο από δυναμίτη, γκαζάκια βουτανίου και βενζίνη στην καθολική εκκλησία που βρίσκεται γωνία των οδών Κονγκρέσο ντε λα Ουνιόν και Φράυ Σερβάντο Τερέσα ντε Μιέρ, στην Πόλη του Μεξικού.

Πρόκειται για ένα μήνυμα μίσους ενάντια στην καθολική εκκλησία που εδώ και αιώνες δαιμονοποιεί, βασανίζει και δολοφονεί τα σώματα και τις ψυχές των γυναικών, καταδιώκοντάς μας μέχρι του σημείου να μας κάνει να αποδεχτούμε συνθήκες σκλαβιάς προκειμένου να παραμείνουμε ζωντανές.

Υπάρχουν γυναίκες που έχουν αποδεχτεί τη σκλαβιά τους, και με αντάλλαγμα ψίχουλα που μονάχα υπονομεύουν την ελεύθερη ανάπτυξη των ατομικότητων τους, αποφασίζουν να σιωπήσουν, ή ακόμη χειρότερα, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους προπαγανδιστές της ίδιας τους της υποταγής, γονατίζοντας εξημερωμένες, αποβλακωμένες απο τη δυσωδία του ιερού. Αλλά εμείς δε χωράμε στα καλούπια τους.

Έι, Μπεργκόλιο, Φρανσίσκο, ή όπως σκατά θες να σε λένε: εδώ είμαστε και σε περιμένουμε! (αναφορά στον Πάπα)

Εμείς δεν το βουλώνουμε.

Εμείς δεν υποτασσόμαστε.

Τα σώματά μας δε θα εξημερωθούν ποτέ.

Εμείς θα καταστρέψουμε τα ιερά τους.

Ούτε θεός, ούτε κράτος, ούτε σύζυγος ούτε αφεντικό!

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ, ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΗ!

Φωτιά στις φυλακές!

Αλληλεγγύη σε κάθε κρατούμενο απαθθέντα στις κρατικές φυλακές

Για κάθε έναν από τους είκοσι έξι χιλιάδες εξαφανισμένους στα εδάφη που ελέγχονται από το μεξικανικό κράτος, στη μνήμη τους.

Για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, στη μνήμη του.

*Λούπε η Καμελίνα
για το Άτυπο Φεμινιστικό Κομάντο Αντιεξουσιαστικής Δράσης*

μετάφραση: contra info

*

Μάης 2016

Βομβιστική επίθεση εναντίον του ομίλου Sacmag de México

Περασμένα μεσάνυχτα...

Στις 4 Μάη του 2016 τοποθετήσαμε εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από δυναμίτη και υγραέριο που εξερράγη στα γραφεία του ομίλου Sacmag de México*. Ναι, εμείς ήμασταν...

Άνα "η Μαύρη Πεταλούδα"

Πυρήνας διάχυσης του Άτυπου Φεμινιστικού Κομάντο Αντιεξουσιαστικής Δράσης

*σ.τ.μ. - μεξικανικός όμιλος που ασχολείται με κατασκευαστικά και ενεργειακά αναπτυξιακά έργα, παρεμβαίνοντας στο φυσικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας υψηλού τύπου τεχνολογικές μεθόδους

μετάφραση: contra info

*

Δεκέμβρης 2016

Βομβιστική επίθεση ενάντια στο Ινστιτούτο των Γυναικών

Περασμένα μεσάνυχτα...

Στις 20 Δεκέμβρη του 2016 περίπου στις δύο τα ξημερώματα, τοποθετήσαμε εκρηκτικό μηχανισμό στις κτηριακές δομές του Ινστιτούτου Γυναικών της Πόλης του Μεξικού, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μαρία Ιζάαγκα 148, Κολόνια Κέντρο. Ο μηχανισμός εξερράγη επιτυχώς προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου. Το κάναμε απλώς επειδή το θέλαμε.

I. Τα μονοπάτια της ζωής δεν είναι αυτά που νόμιζα...

Ένα δίκτυο πολυπαραγοντικής κυριαρχίας εξετάζει τα σώματα των γυναικών κάθε μέρα. Κι εμείς αναρωτιόμαστε: πώς είναι δυνατόν έχοντας αυτό το κοινωνικό νυστέρι πάνω απ'το κεφάλι μας, κάποιες γυναίκες -η πλειοψηφία- να αποφασίζουν να το αποδέχονται υπάκουα, ενώ κάποιες φορές φαίνεται να μην το επιθυμούν καν;

Έχουμε παντού ακούσει στόματα θηλυκοτήτων να καυχούνται για την "πρόοδο" στην αναζήτηση της "ισότητας των φύλων", ενώ την ίδια στιγμή παρατηρούμε πως οι εκκλησίες είναι γεμάτες γονατιστές γυναίκες που παραδίδονται υπάκουα.

Μαθαίνουμε τα νέα για μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στη βία κατά των γυναικών, ένω την ίδια στιγμή παρατηρούμε πως οι δικαστηριακές αίθουσες είναι γεμάτες με γυναίκες πρόθυμες να αφήσουν τη βούληση και τη μοίρα τους στα χέρια αξιοκαταφρόνητων όντων, τους οποίους εκείνες αποδέχονται ως ανώτερους. Τι θα μπορούσε να είναι πιο βίαιο από την υποτέλεια της ανθρωπίνης βούλησης;

Θρηνούμε τόσο πολύ για τη βιαιότητα των γυναικοκτονιών η οποία ελλοχεύει πάνω από εμάς, τις αδερφές μας, τις κόρες μας, τις θείες μας, τις φίλες μας, τις συντρόφισσές μας, τις μητέρες μας, ενώ την ίδια στιγμή παρατηρούμε πως τα κογκρέσσα και τα "φεμινιστικά κινήματα" αποσκοπούν στο να γράψουν κι άλλους νόμους, στο να συνθέσουν κι άλλους ποινικούς κώδικες, στο να συνάψουν

περισσότερες συμφωνίες με το κράτος. Είναι ακριβώς η ύπαρξη νόμων και του συστήματος κυριαρχίας του ιεραρχικού κράτους αντιπροσώπευσης που είναι η αιτία αυτού του βίαιου σεναρίου! Εάν αυτή η στάση υποτέλειας είναι αυτή που κάποιες "φεμινίστριες" αποκαλούν χειραφέτηση, θα είναι απαραίτητο να υπάρξει χειραφέτηση από τη χειραφέτηση. Χα!

Φυσικά και πιστεύουμε πως υπάρχουν καλές συντρόφισσες που πραγματικά πιστεύουν πως δια μέσου της δημιουργίας νόμων και θεσμών είναι πιθανό να επέλθει η αλλαγή στη συνθήκη της πατριαρχικής μας υποτέλειας. Εμείς, όμως, θεωρούμε πως αυτοί οι νόμοι δημιουργούνται για να διαιωνίσουν αυτήν την κατάσταση, επειδή στερούν από τις γυναίκες τη δύναμη του να αποφασίσουν οι ίδιες για τη μοίρα τους, πείθοντάς τες να παραδώσουν τις ζωές τους έτσι ώστε άλλοι να τις εξουσιάσουν.

Αδερφές μας: Μην υποτάσσετε σε αυτά τα ποταπά ανθρωπάκια που εκμεταλλεύονται τα σώματά μας, μάς λένε πώς να αισθανθούμε, πώς να σκεφτούμε και τι να κάνουμε! Πώς μπορεί ένας νόμος να αλλάξει την πραγματικότητα της κυριαρχίας αφού οι νόμοι είναι απλώς λέξεις τη στιγμή που αυτές που κυριαρχούν πραγματικά είναι οι κοινωνικές σχέσεις; Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι πως καυχιόμαστε ότι ζούμε σε μια εποχή που έχει αφήσει τη μαγεία στο παρελθόν, ενώ κυματίζουμε σε έναν φανταστικό κόσμο.

Η "θρησκεία", το "κράτος", η "επιστήμη", τα "αγαθά", η "λογική", η "ανθρωπότητα", ο "δίκαιος σκοπός": όλα αποκτήματα της φαντασίας που παραδίδονται στην ανθρώπινη επιθυμία. Φετίχ που στρέφονται ενάντια στους δημιουργούς τους. Καρποί φόβου, προκατάληψης και βίας. Εάν, όμως, απομακρύνουμε το φετίχ θα μπορούσαμε να δούμε ότι τα σώματά μας, η αισθαντικότητά μας και οι ζωές μας έχουν κατακερματιστεί και προετοιμαστεί για την αναπαραγωγή ενός συστήματος που μπορεί να έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την καταδίκη μας σε πείνα, μιζέρια, θάνατο και απελπισία.

II. Και τώρα τα αποτελέσματα...

Πλανάται μια αντίληψη στον αέρα που είναι τόσο λανθασμένη και διεστραμμένη που μας θυμίζει τα υποκριτικά ντιμπέιτ του προηγούμενου αιώνα για την πολιτική συμμετοχή των γυναικών. Συγκεκριμένα, είναι η ιδέα ότι η παρουσία γυναικών στην ιεραρχική πυραμίδα της πολιτικής ισχύος αρκεί για να την καθαρήσει από όλη την πατριαρχική της κυριαρχία. Είναι επίσης η αντίληψη πως εάν οι προεδρικές θέσεις ή τα δικαστήρια είναι κατλημμένα από γυναίκες, τότε αυτό αρκεί για να καταπολεμηθεί η ανισότητα, να μειωθεί η διαφθορά ή να φανερωθεί η διακιοσύνη. Ας υπάρχει μια γυναίκα υποψήφια! Ας υπάρχουν γυναίκες δικαστές! Ας υπάρχουν γυναίκες βουλευτές! Τα εκστατικά αναφωνήματα των υποκριτών, των απροετοίμαστων και των συνεργών τους.

Φυσικά, κανένας δε θα μπορούσε να αποδεχτεί την ηλίθια αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές διανοητικά συγκριτικά με άλλους, έτσι ώστε να μην ασχοληθούν με αυτά τα άτιμα επαγγέλματα, και αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Η κατοχή πολιτικής ισχύος από γυναίκες από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει την παραμικρή αλλαγή στη σύνθεση του συστήματος κοινωνικής ανισότητας, για τον απλό λόγο ότι η ίδια η κοινωνία εντός της οποίας έχουμε αναγκαστεί να ζούμε είναι βασισμένη ακριβώς σε αυτές τις ανισότητες. Επομένως, η ίδια η κοινωνία είναι διεφθαρμένη και άδικη και χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά θα έπαυε να υφίσταται. Πώς θα μπορούσε μια κοινωνία βασισμένη στην ανισότητα να επιβιώσει χωρίς να έχει θεμέλιο την κλοπή της ζωής των άλλων;

Τα επιχειρήματά μας επιβεβαιώνονται εάν ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο παρελθόν. Από τα μέσα του περασμένου αιώνα, οι γυναίκες στο Μεξικό έχουν "το δικαίωμα στην ψήφο" και επίσης, σημαντικές θέσεις στα δικαστήρια και σε άλλους τομείς διάχυσης της πολιτικής εξουσίας είναι κατειλημμένες από γυναίκες. Έχει αυτό οδηγήσει σε κάποιου είδους βελτίωση της επίπονης θέσης της υποταγής, της πείνας και της μιζέριας; Αντ' αυτού, φαίνεται πως αυτές οι γυναίκες συμπεριφέρονται σαν να πίνουν κάποιο δηλητηριώδες κατασκευάσμα με το που φτάνουν σε αυτά τα αισχρά μέρη και έτσι να γίνονται απαθείς ως προς τη φρικτή μας κατάσταση και να μας κοιτούν απαξιωτικά από τις προνομιακές θέσεις τους.

Τι είδους συμβιβασμό με την κατάστασή μας μπορούμε να προσδοκούμε από τις γυναίκες που ξοδεύουν σε μια μέρα τόσα χρήματα όσα εμείς βγάζουμε σε ένα χρόνο από τους μίζερους μισθούς μας; Πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να θεωρούμε πως μέσω της ψήφου, των εκλογών -είτε για να

εκλέξουμε είτε για να εκλεχθούμε- , των κρατικών θεσμών ή της θρησκείας θα βρεθεί μια λύση στα δεινά που μας ταλαιπωρούν;

Και επιμένουν στο να μας λένε πως πρέπει να “παλέψουμε για ίδιους μισθούς με τους άντρες”. Κανείς δε λέει πως δεν είμαστε τόσο εργατικές όσο οι άντρες συντροφοί μας ή ότι δεν πρέπει να παλέψουμε για να καταργηθεί ο άνισος έμφυλος διαχωρισμός στο χώρο της εργασίας. Δεν πρέπει, όμως, να παλέψουμε από κοινού με τα συντρόφια μας για να καταργήσουμε την εργασία αντί να τη διαιωνίζουμε; Μέσω της εργασίας μας κλέβουν τη ζωή! Γιατί να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε την εργασιακή μας εκμετάλλευση;

III. Το πρώτο από κουράγιο, το δεύτερο καπρίτσιο της στιγμής, το τρίτο για απόλαυση

Ακόμη μια φορά. Όσο η αρχή της ιεραρχικής εξουσίας υφίσταται, σύμφωνα με την ιδεολογία μας, θα υπάρχει ανισότητα. Και η πολιτική ισχύς είναι ο ενορχουστρωτής της αρχής της εξουσίας. Εδώ πέρα έφτασε στα αυτιά μας ότι σκεφτονται να χρησιμοποιήσουν γηγενείς γυναίκες (σπμ. *indigenos*) ως τροφή για τα κανόνια των τεράτων της εξουσίας. Και εδώ πάλι παρατηρείται η απαξίωση για τις γυναίκες, σα να είμαστε παράρτημα κάποιου- για ακόμη μια φορά θα χρησιμοποιήσουν τα κορμιά μας σα κουρέλια για να τρίψουν τα πατώματα.

IV. Δε λέμε εδώ αντίο, θα συνεχίσουμε

Ελπίζουμε οι “καλές και όμορφες φεμινίστριες” να μη μας αποκαλέσουν αντιφεμινίστριες και να θέλουν να μας ρίξουν στη φωτιά, αν και πιθανώς να το κάνουν. Μετά απ’όλα αυτά, ακόμα υπάρχει η αντίληψη ότι το να είναι κάποια φεμινίστρια σημαίνει να φτιάχνει ένα ωραίο πανό με λόγια τύπου “Πες όχι στη βία και υποτάξου στους θεσμούς”. Λες και οι θεσμοί δεν είναι οι κύριοι οργανωτές της βίας. Δε θα πειθαρχήσουμε ποτέ. Είμαστε με την άμεση δράση και την εξέγερση. Πηγαίντε γονατίστε μπροστά στους καταπιεστές σας άμα θέλετε. Ακολουθήστε τους συνεργούς με το να γλύφετε τα ίδια σας τα δεσμά. Να είστε όμως σίγουρες πως η άμεση μας δράση ενάντια στα μεγαλοαστικά φεμινιστικά σας ιδρύματα θα συνεχιστεί...

Επίσης ελπίζουμε να μη μας αποκαλέσετε ρατσίστριες. Είναι άξιο αναφοράς πως κάποιες από εμάς είμαστε γηγενείς. Καμία μας όμως δε θα σκεφτόταν ποτέ να υπηρετήσει ως χαλάκι οποιασδήποτε οργάνωσης...άλλωστε, φτύνουμε κάθε οργάνωση και κάθε πρόφαση που κυριαρχεί τα σώματά μας. Δεν είμαστε αντικείμενα κανενός. Δεν πρόκειται να υποτάξουμε τα σώματα και τη βούλησή μας για να υπηρετήσουμε τις επιθυμίες κανενός.

Θάνατος στο κράτος, ζήτω η αναρχία!

Ούτε θεός, ούτε κράτος, ούτε σύζυγος, ούτε αφέντης!

Δύναμη σε όλα τα απαχθέντα συντρόφια στις φυλακές!

Δύναμη στη Μόνικα Καμπαλέρο και τον Φρανσίσκο Σολάρ!

Δύναμη στα συντρόφια στον Κορυδαλλο!

Στη μνήμη του Σαλβαδόρ Όλμος

*Άνα “Η Μαύρη Πεταλούδα”
Πυρήνας διάχυσης του Άτυπου Φεμινιστικού Κομάντο Αντιεξουσιαστικής Δράσης*

*

Απριλίου 2017 Εμπρηστική επίθεση ενάντια στην EXXON

Μετά τα μεσάνυχτα...

Ως απάντηση στο κάλεσμα για δράσεις αλληλεγγύης με τα αναρχικά συντρόφια της υπόθεσης στο Άαχεν, στις 16 Απριλίου του 2017, περίπου στη 1 και μισή τη νύχτα, τοποθετήσαμε εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη στις κτηριακές δομές της εταιρείας πετρελαίου EXXON στην Πόλη του Μεξικού.

Η EXXON είναι μια εταιρεία πετρελαίου και χημικών με βάση το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα κράτος που καθιστά τον εαυτό του απολύτως εγκληματικό, δολοφονικό, γενοκτονικό και οικοκτονικό. Η μακρά και συντηρητική ιστορία του δε τσιγκουνεύτηκε την αιματοχυσία, το θάνατο, τα βασανιστήρια και την εκμετάλλευση ενάντια σε ο,τιδήποτε έφταναν τα πλοκάμια της. Κι έπειτα, όταν οι σπαραγμοί των σφαγμένων σιωπούν, σκάβουν τους τάφους τους με τα ίδια ακριβώς μηχανήματα που χρησιμοποιούν για να ξεζουμίσουν τη Γη και τα ανθρώπινα όντα.

Όμως τώρα έφτασε η σειρά τους. Ορίστε το μίσος και η οργή μας!...Επειδή κανένας δεν είναι άτρωτος! Επειδή δεν απειλούμαστε από τη βαθύτατη σιωπή που έχετε επιβάλλει σχετικά με τα εγκλήματά σας, βασισμένη στο φόβο και τη βία, και δεν απειλούμαστε ούτε με την πρεμιέρα του Προέδρου σας...Γιορτάζετε για τις τρεις άδειες παραχώρησης για γιγάντια τμήματα γεμάτα υδρογονάνθρακες στον πυθμένα του Κόλπου του Μεξικού; Εμείς γιορτάζουμε το σαμποτάζ, ας διαχυθεί ο θυμός! Δεν υπάρχουν μικρές δράσεις, η μετωπική επίθεση και το χάος έρχονται!

I. Και συνεχίζουν στο ίδιο μονοπάτι...

Εδώ ζούμε σε μία ατμόσφαιρα απελπισίας και εξάπλωσης φόβου, η οποία αφορμάται από το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε ένα "πακέτο επιθετικών, ρατσιστικών και βίαιων μέτρων ενάντια στους ανθρώπους από το Μεξικό". Ξεκίνησε; Λες και αυτή η κατάσταση δεν υπήρχε ήδη! Για πολύ καιρό τώρα, κουβαλάμε στις πλάτες μας ένα σύστημα αποικιοκρατικής κυριαρχίας των μεγαλοεμπόρων και των ιδιοκτητών της οικονομίας και του στρατού, γνωστό και ως Βόρεια Αμερική!

Η πιο σημαντική εκμετάλλευση, που υπολανθάνει στον πυρήνα αυτής της νέας βερσιόν εξάπλωσης φόβου, είναι η ιδεολογική επιστροφή προς τον εθνικισμό- αναγκαία για την αναδιαμόρφωση του κεφαλαίου. Μια πραγματικά φασιστική, τύπου χαμελέοντα θεατρική παράσταση!

Τι εννοούν, όμως, με το "Ανθρωποι από το Μεξικό"; Όταν αυτό που έχουμε ενόπιών μας είναι ένα φάσμα διαφορετικών προσώπων που διαπραγματεύονται για εδάφη και ισχύ, καταπιέζοντας το ένα το άλλο, βρισκόμαστε σε μια διαρκή κατάσταση σύγκρουσης! Ας βγάλουμε το πέπλο των εθνικιστικών φετίχ αμέσως! Η πίστη στο έθνος το μόνο που κάνει είναι να τροφοδοτεί το ρατσισμό! Ας αποτινάξουμε τα ιδεολογικά δεσμά της πίστης στο "λαό"! Η πίστη "στο λαό" μονάχα περιορίζει την ελεύθερη ανάπτυξη και την αυτοεπιβεβαίωση της ανθρώπινης βούλησης! Δεν είναι τίποτα παρά δεσμευτικά φαντάσματα!

Εμείς δεν πιστεύουμε πια στα φαντάσματα...βλέπουμε τους πραγματικούς ανθρώπους και τις ορέξεις τους.

II. Για το τείχος του εγκληματικού κράτους

Ποιός θα χτίσει ένα τείχος; Τώρα η τραγωδία κατασκευής ενός τείχους ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Μεξικό παρουσιάζεται ως καινοτομία. Το τείχος όμως έχει χτιστεί εδώ και καιρό! Φυσικώς έχει κατασκευαστεί κατά το ένα τρίτο του αρχικού σχεδίου, αλλά ιστορικά έχει χτιστεί με σταρτιωτικές, πολιτικές και οικονομικές επεμβάσεις που σκοτώνουν μετανάστ.ρι.ες στο πέρασμα τους από το Μεξικό προς είτε τα νότια είτε τα βόρεια σύνορα. Όλο αυτό σε συνδιασμό με την υποκρισία των αρμοδίων του Μεξικανικού κράτους, και μπροστά στα μάτια όλων...

Και είναι η συστηματική απαλλοτρίωση εδάφους, που προκύπτει από τις εξαγωγικές εξορυκτικών υλικών και που έχει επιβληθεί στη Λατινική Αμερική για όφελος μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και το 1% της παρασιτικής τάξης-η οποία είναι στην εξουσία επειδή τα Λατινοαμερικάνικα κράτη τη νομιμοποιούν βίαια μέσω νόμων και παραστρατιωτικών ομάδων-, αυτή η οποία οδήγησε στον καταναγκαστικό εκτοπισμό των φτωχών πληθυσμών που αναζητούν τα αναγκαία μέσα επιβίωσης. Στο δρόμο τους συναντούν πάντοτε ρατσισμό, βία, σκλαβιά και θάνατο. Χιλιάδες έχουν εξαφανιστεί, πού είναι;

Θα υπάρξουν μαζικές απελάσεις; Και ο Ομπάμα έσπασε το ρεκόρ μαζικών απελάσεων! Θεωρούμε πως η διαρκής απειλή απέλασης έχει ως συνέπεια τη διατήρηση ενός κλίματος εκφοβισμού, που είναι απαραίτητο για μια ραγδαία αύξηση στην υπερεκμετάλλευση με στόχο τη συντήρηση των τιμών συσσώρευσης κεφαλαίου. Επομένως, υποστηρίζουμε πως αυτή η πολιτική απελάσεων είναι ακόμα μια σταρτηγική με στόχο την εντατικοποίηση της υπερεκμετάλλευσης στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και με στόχο την καταστροφή της φύσης και στις δύο πλευρές των συνόρων. Καταστρέψτε τα τείχη! Καταστρέψτε τα αγαθά! Καταστρέψτε την εργασία!

Αλληλεγγύη με τους αναρχικούς της υπόθεσης του Άαχεν! Συντρόφια γερά!

Αλληλεγγύη με τα απαθθέντα συντρόφια στις φυλακές Κορυδαλλού, και με τη συντρόφισσα Πόλα Ρούπα! Συντρόφισσα γερά!

*Κοαλίκουε
Πυρήνας διάχυσης του Άτυπου Φεμινιστικού Κομάντο Αντιεξουσιαστικής Δράσης*

*

Ιούλης 2017
Βόμβα στην έδρα της μεξικάνικης επισκοπής

Μετά τα μεσάνυχτα...

Στις 25 Ιούλη του 2017 τοποθετήσαμε έναν εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από δυναμίτη, υγραέριο και βουτάνιο στην έδρα της μεξικανικής επισκοπής, επί της οδού Καλσάδα ντε λος Μιστέριος, στη συνοικία Τεπεβάκ Ινσουρχέντες, στην Πόλη του Μεξικού.

Ούτε θεός, ούτε αφέντης!
Για κάθε βασανισμό και δολοφονία στο όνομα του θεού!
Για κάθε παιδί που κακοποιήθηκε από παιδεραστές παπάδες!

Σε αναρχική ένταση εξεγερσιακή!

Κοατλίκουε
Πυρήνας διάχυσης του Άτυπου Φεμινιστικού Κομάντο Αντιεξουσιαστικής Δράσης

μετάφραση: contra info

**Ζήτω ο φεμινισμός
Ζήτω η αναρχία**



**Χαιρετισμούς σε όλα τα συντρόφια που αγωνίζονται
ενάντια στο κράτος και την πατριαρχία.**

**Αθήνα
Αύγουστος 2019**